

Cornay d. 3/10 15

Kære Midde!

Nu er jeg blevet Kok. Skal koge til hele Bagachen bare det nu vil gå godt. Det bliver jo ikke let i Begyndelsen.

Vagtmesteren har forskaffet mig Pladsen.

Han sagde det selv til mig. Jeg takkede ham, mente jeg nok skulle gøre alt,

hvad jeg kunne. Jeg er meget træt i Aften.

Jeg har haft travlt med at skaffe Brændsel, kogt Vand og gjort Kedlen ren, det er en indrammet Keddel, fritstående under et Halvtag.

Jeg skal nu i Morgen tage imod Levnedsmidler til hele Bagachen.

I Aften har jeg været med efter en Vognladning Brædder fra Apremont til Dækninger. Jeg håber også at få nogle af dem til min Bude, da den er åben bagtil. Jeg kom hjem kl 9½,

nu har jeg spist Kartofler og Frikadeller,

og de andre er gået i Seng. Jeg ville jo endnu gerne dele Dig min Glæde over at have fået den Bestilling.

Jeg fik en Pakke i Går med Smør, Pølse, Cigarer og Sukkertøj.

I Dag med Tærte, Cigarer og Sukkertøj. Tak for alt det.

Dit Brev fra den 30/9 fik jeg også.

Det var kun lidt for Hvidhoved, jeg troede Du havde beholdt den lidt længere. Er Bladts med ved Halvningen?

Jeg har Mavepine i Aften jeg spiste hele Tærten på en Gang.

Det går nok over, når jeg putter mig, for jeg er nu træt.

Jeg fik ikke Dit Brev med i Dag, det var just ved den Tid, Vagtmesteren sendte Bud efter mig.

Bare jeg havde haft Dig at Rådspørge mig med.  
Det bliver ikke let at træffe det i Førstningen.  
Men Posten er jo da et Forsøg værd,  
Og den er givet mig i en god Mening.  
Jeg takkede også Gud for den mange Gange,  
bed for mig at det lykkes godt og vær glad med mig.  
Nu håber jeg fast på Gensyn. Jeg vil aldrig glemme dem, der hjalp  
mig dertil. Den kæreste Hilsen Din egen Christian  
Lev vel og god Nat