

Frankrig d. 18. 6. 15

Kære Midde!

I dag kan jeg igen melde om Tordenvejr.

Kl. 3 begyndte vore Pionerer at sprænge med 6–70 punds Dynamit eller Sprængstoff. Hele Bjerget flyttede sig også.

Stumperne de regnede også langt derfra.

Så fik vi jo en mængde Miner særlig store tilbage, der blev skudt tit med Gevehr, også Artilleri. Vi havde ingen Tab.

Jeg stod som sædvanlig på Post igen, men jeg tænker,

de ikke kan komme til at sprænge,

der hugges nemlig en Gang fra Kælder

ud under Skyttegraven og fortsætter foran dem

i Jorden, så vi bliver jo derved sikret

imod de andres Sprængning.

Nogle af de store gik jo ned og

havde revet en Eg op,

men ingen kommen til skade.

Det er jo altid det bedste ved det Hele.

Der lugter fælt her i dag, der stroes meget

med Klorkalk og en tjærelignende Væske

omkring på Siderne af Graven.

Klorkalk kun ved WC.

På plads igen Efterm.

Jeg var nede bag Bjerget efter Vand til Kaffe.

Fik mig vasket og rent på

har vi kastet Underbukserne for Lusenes Skyld.

Kogte Kaffe af den nye Kaffe,

jeg fik i Pakken i dag.

Jeg fik Brev fra den 13/6 og 2 Pakker:

En med Pølse og Kaffe
og én med Sukker, Cigarer, Chokolade
og Tændstikker. Tak for det alt sammen.
Men er det ikke af samme slags Cigarer,
Som P. Bladt han sendte mig?

Du skriver om Kleu igen at Du er
bange for at jeg er vred derover,
Jeg er netop glad nu, det går godt igen.
Her ved Siden af mig skyder de i et væk
efter én derovre ved et Hul,
som de dog ikke træffer.

Kommer Minerne så løber de væk.
Jeg har ikke løsnet et skud her endnu.
Feldwebelen ville have min Bøsse,
men jeg sagde, at jeg havde ikke skudt endnu.

Italienerne skal have store Tab,
står der opslået.

I Bladet står der noget om en såret fra 86aktiv
en S. Jørgensen, Østerholm Falden, hvem er det?
måske jeg kender ham. Fødselsstedet er jo
altid opgivet, så man kan ikke rede sig ud af det.

Kvælden bliver nu mere renholdt
alle de Spiserester har samlet en Mængde Fluer,
dårlig meget dårlig Lugt var der.

Kvælden bliver nu lavet bombesikker.
Der er en Jernbaneskinne ved den ovenover,
1½ m tyk Mur ved Siderne.

Det siges også, at vi skal have Køkkenerne herop.

Kedler dertil ligger dernede,
så får vi regelmæssig Kaffe og Middagsmad.
Men Vandet kan vist ikke slå til,
men Bunden er alligevel vandrig.
Når først de 6 sidste Dage heroppe er omme,
så bliver der meget, der bliver bedre
til vi kommer igen. Hvis vi da kommer her mere.

Om de skulle tage stillingen
eller vi får Fred forinden.

Lad os håbe det sidste.

Du kan være ganske overbevist om,
at jeg er godt tilfreds med Dig og alt Hjemme.
Brevene bliver mere meddelende, Du sender mig.

Fortæl mig dog bare alt, hvad der hænder
og hvad der muligvis kan interessere mig
tænk på at jeg er langt borte og intet ved.

De kæreste Hilsner

Din egen Christian

Send mig et par Frimærker,
måske jeg så bedre kan skrive til Danmark.