

Frankrig d. 27. 5. 15

Kære Midde!

I formiddags da Posten blev fordelt var der intet til mig jeg var ikke til stede jeg var ved Aaen at vaske mig. I går skriver Du om Din Fars Sygdom jeg håber da han kommer til kræfter igen han er jo da ikke gammel endnu. Vi skulle da gerne have Lov til at komme sammen endnu mange Gange og allesammen --- der er jo også meget han har jo alt og alle at tænke på. Men måske dog der kommer en lys Dag igen for os alle sammen. Lad os håbe den må være nær. ---

Vi var jo så en Marchtur på et par Mil i aftes, det var som en god Spasertur Vejen var bare så dårlig vi gik hele tiden på Skråning med en lavning. Kl. 7 gik vi da var det jo endnu meget varmt. Vi gjorde også Stormangreb, derefter

gjorde vi holt så lod jeg det Hagenbjerg-Cokolade smage mig godt. Hjemad gik det lettere med lystig Sang og godt humør. Kl. 12 lod vi færdig i kvarteret til at sove. Vi gik jo med

tom Tornyster. 2 Byer vi kom igennem
I den ene var der meget Militær den
anden var næsten øde. Den sidste
korte vi fra endnu før det blev helt
mørkt. Regtsmusikken spillede (U Militærer)
et stort Telt var der. Der spilledes
Bold ved Byen. Rund omkring havde
Soldaterne lavet dem en Køkkengård.
I dag er der endnu intet at melde
om Italien. Tak for Ottos Adr. jeg
vil da prøve at sende ham et Kort
igen på tysk. Han har jo nok hængt
sig fast i en god Plads. Han bliver jo
nok endnu betragtet som Garnison-
Dienstfälig. Lykke for ham.
Vi hører nu igen intet om

at komme bort eller ud på
Bjerget. Måske vi skal skanse i aften
Et andet Kompagni har Udmarch
i aften. Det er meget varmt her nu
imorges vaskede jeg Skjorten fra i aftes
Den var våd af Sved.
Ved Kantinen er der ikke meget
at få mere jeg har også snart givet
alle mine Penge ud. Du må ved
lejlighed gjerne sende mig en 5 seddel

Imorges var der et par franske
Flyvere som blev heftigt beskudt.
Vi har også haft Fodappet. Jeg havde
næget mig et Hul på Knoglen som
jeg fik en plaster på. Jeg havde
fået et par nye Støvler ved en
Kammerat der ikke havde brug for dem de
er meget mindre end mine egne
og lettere dem beholder jeg nu.
Den lærreds Vest tror jeg ikke
jeg vil sende hjem den er god

om Aftenen og Natten. Ib Clausen
har sendt min hjem vi byttede jo.
Bliver vi her til Høst håber jeg vi
får Orlov så kan jeg jo siden tage
den med. Landbrugsmaskiner der
har stået her er blevet samlede og
vil nok komme ibrug. ---

Tiden går jo meget rask snart
har vi høst og snart får vi Fred.
Jeg smører jo nu mere Papir
til jeg har jo rigelig af det.

De kærligste Hilsner
Din egen Christian
På gensyn

Jeg skriver til Otto og Christian
Også.

