

Skyttegravene d. 29 11 14

Kære Midde!

Imorges i et mørkt og tåget vejr måtte vi på Marchen herud igen i Gravene, meget smøret er det jo. Vi har arbejdet dygtig i formiddags enkelte Dækninger var falden sammen nu efter Frosten. En Fodsti af ituslæde Tagsten har vi lavet langs med Dækningen her bag Bahndæmningen har vi jo ingen Grøft. Vi kom jo i samme Dækn igen, der var ubeskadiget. Nu har vi hentet to Sække Kul. min 1½ Time på post har jeg stået. Kl 1. Kl 530 gik vi fra

Cuy. I aftes i vort Kvarter, vi lå jo 13 Mand sammen, en rigtig Sengeaften vor Korporal havde fået et par Conjakkere (og flere) han sang flere smukke Sange og bagefter kom så en fra Hamborg Sangfor. som også Sang flere Sange så blev der sunget i Chor. Der var udmærket stemning trods det at vi skulde ud i Gravene i dag.

Kl 9 fik vi så den sidste Post. Jeg

fik Brev hjemmefra, Brev fra Jacob i Hundsl. og Kort fra Otto. .... skriver at hun har sendt mig en Pølse og Jacob at der snart kommer en Pakke. .... havde været til Sønderborg. Otto skriver at han

venter snart at komme i Fronten igen.  
Chresten har jeg slet ikke hørt fra endnu.  
Der fortælles at Franskmanden har  
slådt set forfærdelig indbyrdes for Sand-  
heden garanterer jeg ikke men man  
kunde jo godt tro det eftersom det  
ser dårligere og dårligere ud for dem.  
Engl. er jo dem der lider mindst  
under Krigen bare vi kunde blive  
færdig til jeg begynder ligesom at  
ahne det eller tro på det. Hvilken  
Lykke når vi kunde slippe med dette  
det kan jo godt tænkes at der sluttes  
Fred mens vi ligger her i Gravene.  
Igen er der fremgang i Argonnerskovene  
og så og så mange Fanger. Afgørelsen  
kommer måske uden videre Angreb fra  
hver Side.

En læser nu i Avisen at de gamle  
Stormvandte og hårdt brugte Tropper  
bliver liggende i Skyttegravene og de  
nye Tropper går frem hvor der skal  
angribes som kun sker når Artilleriet  
ingen Sigt kan finde mere. Fransk-  
manden giver det selv tilkende at de  
ikke kan opnå noget med Tyskerne  
der tales også om s... Indslutning  
på højre Fløj men man kan jo



ikke tro noget. Alde Civilpersoner  
skal nu ud af Byen bag os. I går  
Aftes beskød de Franske hvort Artilleri der  
ikke stod ret langt fra Byen Cuy her  
er der ingen videre Forandring sket  
siden vi var her sidst. Iformiddags  
havde de en udstoppet I. Mikkel opstillet  
på Op Gravningen (Volden) der skydes tappert  
efter den. Der er anordnet en pinlig  
Renlighed med Afføringsstederne vi har  
Vatte og Spiritus til at rense Fingrene med.  
Det gøres jo nok for at forhindre Smitte af  
Sygdomme.

Jeg har fået Boliong til Middag. De små  
.. Vyr.... kan vi jo købe ved Kantinen.  
Vand kan vi jo koge, jeg drikker den gjerne.  
Det var en tung March herhen imorges.  
Den megen Vask Strømper Fødevarer 2 Dæk-  
kener og Tælt, måske vi ikke får så hårt  
Brug for det som sidst. Havde jeg enda intet  
skrevet om Vorten at Du ikke gør Dig det  
for megen udlejlighed til ingen Nytte. Vi  
ved jo ikke hvordan Tiden vil. Vi har  
det rigtig fint herinde. 1. Komp. har sat  
et langt Rør ved så den varmer ikke  
så lidt bedre, min Forkølelse er helt gået  
over nu. Der er en Del der hoster  
ellers har vi ikke mange syge. Bare vi

har Sundheden om det også skal vare  
længe så vil jeg enda være glad og  
Lykkelig ved at være kommen igennem  
det. Vi må jo komme det nærmere  
hver Dag, Fredsmåned kan vi jo  
snart få begyndt på. Jeg gratulerer hvis  
det skulde blive forsinket undervejs.

Mange Hilsner og Kys Din egen Christian